

Vraag het aan Morya



Ga vooruit en kijk wat het wordt

“Dit is durven leven: iets aanpakken en daar verder mee gaan. Je brengt iets tot uitdrukking tot je uiteindelijk in de vreugde kan komen van het feit dat je resultaten haalt. Zo moet het kunnen zijn in je bestaan. Dit is heel belangrijk in elke situatie: dat je iets durft op te nemen en tot uitdrukking durft te brengen.

Maar beperk je niet tot de dingen die je vroeger hebt gedaan, dit zou te gemakkelijk zijn. Je moet met nieuwe dingen bezig durven zijn, nieuwe dingen veroveren in je leven en zeggen: “Dit ligt in mij, dit wil ik uiteindelijk ook beleven.” Wat het ook is, probeer het.

Ga alsjeblieft aan het werk aan de hand van je eigen inzichten zodat je dingen kan bereiken in je leven. Het is altijd beter vooruit te gaan dan te twijfelen en in je eigen verdeeldheid te blijven zitten. Als je iets niet weet, probeer het uit te zoeken en kijk wat het wordt. En als het mislukt, wees niet ontmoedigd. Bekijk het als een ervaring waardoor je rijker wordt, weer verder kan en waarin je groeit. Want zo is het leven: het is een groei, het is een beweging, het is niet iets wat stilstaat.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf”
(uit hoofdstuk 8: ‘De juiste levenshouding’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 296

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


